



Η Ομάδα θεάτρου Δον Κιχώτες ετοίμασε και προτείνει μια σειρά θεατρικών παραστάσεων, διαδραστικών προγραμμάτων και εργαστηρίων.

Με στόχο την ψυχαγωγία, την γνώση μέσω της τέχνης, την ενεργοποίηση και τον γόνιμο προβληματισμό, προσφέρουμε στα παιδιά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δράσεις μας σε χώρους που τους είναι οικείοι.

“Παραμύθι χωρίς όνομα” - Θεατρική παράσταση

Υπάρχουν πολλά παραμύθια. Κι έχουν πολλά ονόματα. Όμως ετούτο το παραμύθι όνομα δεν έχει. Είναι το παραμύθι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της Γνώσης, της κυρα-Φρόνησης, του αλτρουισμού, της αυτοθυσίας, της δειλίας δικαστών Λαγόκαρδων, της πανουργίας μα και της ευγένειας. Είναι το Παραμύθι χωρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα που αν και γράφτηκε πριν από 100 χρόνια, μοιάζει να περιγράφει την Ελλάδα του σήμερα.

“Μην τρως ό,τι σου σερβίρουν!” - Θεατρική παράσταση

Έρχεται ο Φρικασές! Ο διάσημος γευσινγώστης, έρχεται στον Πρόκο. Στην όμορφη καστροπολιτεία όπου άνθιζε κάποτε ο πρόκος. Μαζί και η οικονομία της. Χτυπάει η καρδιά του Φρικασέ. Χρόνια ονειρευόταν αυτό το ταξίδι. Θα γευτεί επιτέλους τις ουράνιες γεύσεις του ιστορικού Πρόκου! Χτυπάει και η καρδιά των Προκομμένων. Γιατί κάτι έχει αλλάξει στο πιάτο τους. Γιατί είχαν αρχίσει να τρώνε ό,τι τους σέρβιραν. Γιατί δεν ήξεραν πως υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν το πιάτο, το στομάχι τους, την υγεία τους και την υγεία του πλανήτη.

“Ο μικρούλης ποντικός” - Παράσταση κουκλοθεάτρου βασισμένη σε μύθους του Αισώπου

Ο μικρούλης ποντικός, η σοφή χελώνα και ο κυρ Μέρμηγκας ζουν στην εξοχή και περνούν πολύ όμορφα. Ο ποντικός όμως θέλει να πάει στην πόλη. Να μάθει, να γνωρίσει, να εξερευνήσει... Και το ταξίδι ξεκινά!

“Οι πειρατές με τα βρακιά” - Διαδραστική θεατρική παράσταση

Πριν κάμποσα χρόνια, σε μια θάλασσα μεγάλη, συναντήθηκαν δυο καράβια πειρατικά! Δυο καράβια, δυο ηθοποιοί, ένας στρατηγός, μια μάνα, δυο σεντούκια, δυο σημαίες, μερικά συνθήματα και κάμποσα βρακιά στην πιο ανατρεπτική, διαδραστική, πειρατική περιπέτεια! Τα παιδιά παίρνοντας ρόλους συμμετέχουν στη θεατρική δράση, διασκεδάζουν, δημιουργούν, γελάνε και τέλος ανακαλύπτουν το κρυμμένο μυστικό της συμφιλίωσης.

“Φως και σκιά” - Διαδραστικό πρόγραμμα

Ποιος είναι αυτός που με ακολουθεί; Είναι πολύ μεγάλος και τώρα πολύ μικρός. Τώρα θα τον πιάσω! Μήπως να τον πατήσω; Παίζουμε και χορεύουμε με τη "σκιά μας", επισκεπτόμαστε το "σπίτι της σκιάς" και γνωρίζουμε "φωτεινά" αντικείμενα. Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα βασισμένο σε δραστηριότητα που παρουσιάστηκε στο Παιδικό Μουσείο Φλωρεντίας.

“Κουκλοπερδέματα” - Διαδραστικό εργαστήρι

Ελάτε όλοι μαζί να ταξιδέψουμε και να γνωρίσουμε το μαγικό κόσμο του κουκλοθεάτρου. Θα συναντήσουμε από κοντά φανταστικούς χαρακτήρες, μάγους και μάγισσες, δράκους και απίθανα ζωτικά, πρίγκιπες, νεράιδες, πριγκίπισσες και ό,τι άλλο βάζει ο νους μας! Θα κατασκευάσουμε φανταστικά πλάσματα από ανακυκλώσιμα υλικά και θα δημιουργήσουμε τη δική μας μικρή παράσταση για τους φίλους και την οικογένειά μας!

“Δυο αστέρια αγκαλιά” - Διαδραστική θεατρική παράσταση (Χριστούγεννα)

Δύο καλικαντζαρίνες μεγαλωμένες μακριά απ' τα Χριστούγεννα. Η γριά Κουκουβάγια αποφασίζει να τους πει την αλήθεια. Για να βρουν τα Χριστούγεννα, πρέπει να ακολουθήσουν -κλασικά- το φωτεινό αστέρι. Μα τι θα γίνει αν αυτό δεν είναι ένα, αλλά δυο αστέρια ...αγκαλιά; Είναι εύκολο να ακολουθήσει κανείς το μονοπάτι του; Πώς μεταμορφώνονται τα εμπόδια σε εμπειρίες; Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να φτάσεις στον προορισμό;

“Φιόγκος και Κορδέλα” - Θεατρική παράσταση (Χριστούγεννα)

Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες όλοι οι κάτοικοι της Δωρουπόλης ετοιμάζονται για τον μεγάλο Πρωτοχρονιάτικο Διαγωνισμό! Ο Φιόγκος και η Κορδέλα, δύο δώρα που είναι φίλοι κολλητοί, θα κερδίσουν στον διαγωνισμό, θα ανέβουν στο Γιορτινό Αερόστατο και θα ταξιδέψουν σ' ολόκληρη τη γη! Ή μήπως όχι; Μια εξωφρενική ιστορία με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα για την αξία της επιμονής, της προσπάθειας και τη δύναμη της αγάπης.

“Μια Αποκρία, μια Ιστορία” - Διαδραστικό θεατρικό πρόγραμμα (Απόκριες)

Είσαι καλεσμένος σε αποκριατικό πάρτι και δεν ξέρεις τι να ντυθείς; Μπορείς να εμπνευστείς από την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο ή την παλιά Αθήνα! Εμείς αναλαμβάνουμε να σε ταξιδέψουμε στη μαγική ιστορία της Αποκριάς με θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμούς, μεταμφιέσεις, μουσική και φυσικά χορό, ζωντανεύοντας έθιμα και συνήθειες από κάθε εποχή.

Χρήσιμες πληροφορίες

- Όλες οι παραστάσεις και τα προγράμματα ταξιδεύουν σε σχολεία, χώρους δημιουργικής απασχόλησης, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και όπου αλλού υπάρχουν παιδιά.
- Ο μέγιστος αριθμός παιδιών για τις διαδραστικές παραστάσεις & τα εργαστήρια είναι 50 παιδιά / παράσταση.
- Μπορούν να γίνουν 2 παραστάσεις την ίδια μέρα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.



ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ

Θεατρική παράσταση



Υπάρχουν πολλά παραμύθια... Κι έχουν πολλά ονόματα...

Όμως ετούτο το παραμύθι όνομα δεν έχει.

Είναι το παραμύθι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της Γνώσης, της κυρα-Φρόνησης, του αλτρουισμού, της αυτοθυσίας, της δειλίας δικαστών Λαγόκαρδων, της πανουργίας μα και της ευγένειας.

Είναι το Παραμύθι χωρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα.

Η Ομάδα θεάτρου Δον Κιχώτες διασκεύασε και παρουσιάζει το σπουδαίο και επίκαιρο έργο της Πηνελόπης Δέλτα, το οποίο, αν και γράφτηκε πριν από 100 χρόνια και βάλει, μοιάζει να περιγράφει την Ελλάδα του σήμερα.

- Η παράσταση παρουσιάζεται από 5 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 15:00, στο Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 (μετρό Μεταξουργείο) Τηλ: 211 4036322.
- Τις καθημερινές ταξιδεύει σε σχολεία και όπου αλλού υπάρχουν παιδιά.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος

Κινησιολογική επιμέλεια:

Έλιο Φοίβος Μπέικο

Παίζουν: Κωνσταντίνος Δαλαμάγκας

Σοφία Νικολοπούλου

Αγγελική Παναχιωτοπούλου



Διάρκεια: 70'

Επικοινωνία:

6977741330

DonQuixotesTG@gmail.com

Με την υποστήριξη των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ



Don Κιχώτες - Ομάδα θεάτρου



Μην τρως ό,τι σου βερβίρουν!

Θεατρική παράσταση



Έρχεται ο Φρικασές, έρχεται ο Φρικασές! Ο διάσημος γευσιγνώστης. Έρχεται στον Τρόκο. Σε αυτή την όμορφη καστροπολιτεία όπου άνθιζε κάποτε ο πρόκος. Μαζί και η οικονομία της. Χτυπάει η καρδιά του Φρικασέ. Χρόνια το ονειρευόταν το ταξίδι αυτό. Θα γευτεί επιτέλους τις ουράνιες γεύσεις του ιστορικού Τρόκου!

Χτυπάει και η καρδιά των Προκομμένων. Γιατί κάτι έχει αλλάξει στο πιάτο τους. Γιατί είχαν αρχίσει να τρώνε ό,τι τους σέρβιραν. Γιατί δεν ήξεραν πως υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν το πιάτο, το στομάχι τους, την υγεία τους και την υγεία του πλανήτη.

Μπουκιά και συχώριο οι περιπέτειες που έζησε ο διάσημος Φρικασές.

Απολαύστε τις. Κάνουν καλό.

Θεατρική διασκευή του βιβλίου "Μην τρως ό,τι σου βερβίρουν" της Ελένης Σβορώνου που κυκλοφορεί από την Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη.

Κείμενο: Ελένη Σβορώνου

Σκηνοθεσία: Δον Κιχώτες

Παίζουν: Κωνσταντίνος Δαλαμάγκας

Σοφία Νικολοπούλου

Χρήστος Χριστόπουλος



Διάρκεια: 70'

Επικοινωνία:

6977741330

DonQuixotesTG@gmail.com



Ο μικρούλης ποντικός

παράσταση κουκλοθεάτρου
βασισμένη σε γνωστούς μύθους του Αισώπου



Ο μικρούλης ποντικός, η σοφή χελώνα και ο κυρ Μέρμηγκας
περνούν πολύ όμορφα στην εξοχή...
Ο μικρούλης ποντικός όμως θέλει να πάει στην πόλη.
Να μάθει, να γνωρίσει, να εξερευνήσει...
Και το ταξίδι ξεκινά!

Διασκευή & εμφύχωση:
Μαργαρίτα Δημητρούση
Μπέττυ Κοκαράκη

Διάρκεια: 50'

Επικοινωνία: 6977 741330
DonQuixotesTG@gmail.com



Οι Πειρατές με τα βρακιά!

διαδραστική θεατρική παράσταση



Πριν από κάμποσα χρόνια, σε μια θάλασσα μεγάλη, συναντήθηκαν δυο καράβια.
Το ένα καράβι απέναντι απ' το άλλο. Δυο καράβια... πειρατικά!

Δυο καράβια, δυο ηθοποιοί, ένας στρατηγός, μια μάνα, δυο σεντούκια, δυο σημαίες,
μερικά συνθήματα και κάμποσα βρακιά στην πιο ανατρεπτική, διαδραστική,
πειρατική περιπέτεια!

Τα παιδιά παίρνοντας ρόλους συμμετέχουν στη θεατρική δράση, διασκεδάζουν,
δημιουργούν, γελάνε και τέλος ανακαλύπτουν το κρυμμένο μυστικό της συμφιλίωσης.

Κείμενο: Χρήστος Χριστόπουλος
Παίζουν: Κωνσταντίνος Δαλαμάγκας
Σοφία Νικολοπούλου

Μέγιστος αριθμός παιδιών: 50
Διάρκεια: 60'

Επικοινωνία:
6977 741330
DonQuixotesTG@gmail.com





Φως και σκιά

εκπαιδευτικό πρόγραμμα



Ποιος είναι αυτός που με ακολουθεί; Είναι πολύ **μεγάλος** και
τώρα πολύ **μικρός**.

Τώρα θα τον πιάσω! Μήπως να τον πατήσω; Άραγε μπορώ;
Παίζουμε και χορεύουμε με τη "σκιά μας", επισκεπτόμαστε το "σπίτι της
σκιάς", γνωρίζουμε "φωτεινά" αντικείμενα και ...ανακαλύπτουμε.

Το παιχνίδι με το φως και τη σκιά λειτουργεί ως μέσο για την
ανακάλυψη της σωματικής εικόνας, τον έλεγχο των κινήσεων και την
ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε δραστηριότητα
η οποία παρουσιάστηκε στο Παιδικό Μουσείο Φλωρεντίας.

Σχεδιασμός / υλοποίηση: Μπέττυ Κοκαράκη
Διάρκεια: 90'

Επικοινωνία: 6977 741330
DonQuixotesTG@gmail.com



Κουκλοπερδέματα

διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα



Ελάτε όλοι μαζί να ταξιδέψουμε και να γνωρίσουμε το μαγικό κόσμο του κουκλοθεάτρου.

Θα συναντήσουμε από κοντά φανταστικούς χαρακτήρες, μάγους και μάγισσες, δράκους και απίθανα ξωτικά, πρίγκιπες, νεράιδες, πριγκίπισσες και ό,τι άλλο βάζει ο νους μας!

Θα κατασκευάσουμε φανταστικά πλάσματα χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά και θα δημιουργήσουμε τη δική μας μικρή παράσταση για τους φίλους και την οικογένειά μας!

Σχεδιασμός / υλοποίηση: Μπέττυ Κοκαράκη
Διάρκεια: 90'

Επικοινωνία: 6977 741330
DonQuixotesTG@gmail.com



Δυο αστέρια αγκαλιά

διαδραστική χριστουγεννιάτικη παράσταση



Δύο καλικαντζαρίνες μεγαλωμένες μακριά από τα Χριστούγεννα.
Η γριά Κουκουβάγια αποφασίζει να τους πει την αλήθεια.
Για να βρουν τα Χριστούγεννα, πρέπει να ακολουθήσουν -κλασικά-
το φωτεινό αστέρι.
Μα τι θα γίνει αν αυτό δεν είναι ένα, αλλά δυο αστέρια αγκαλιασμένα;
Είναι εύκολο να ακολουθήσει κανείς το μονοπάτι του;
Πώς μεταμορφώνονται τα εμπόδια σε εμπειρίες;
Υπάρχει άραγε μόνο ένας δρόμος για να φτάσεις στον προορισμό;
Μια αλλιώτικη Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια με πολύ παιχνίδι.

Κείμενο: Ασπασία Κωβαίου
Ερμηνεία: Ομάδα Δον Κιχώτες

Μέγιστος αριθμός παιδιών: 50
Διάρκεια: 60'

Επικοινωνία: 6977 741330
DonQuixotesTG@gmail.com



Φιόγκος και Κορδέλα

Μια εξωφρενική πρωτοχρονιάτικη περιπέτεια

Θεατρική παράσταση



Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, στη μακρινή Δωρούπολη επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Τα δώρα ετοιμάζονται για τον μεγάλο Πρωτοχρονιάτικο Διαγωνισμό!

Ο Φιόγκος και η Κορδέλα, δύο δώρα που είναι φίλοι κολλητοί, θα καταφέρουν να κερδίσουν στον διαγωνισμό, να ανέβουν στο Γιορτινό Αερόστατο και να ταξιδέψουν σε ολόκληρη τη γη.

Θα φτάσουν μέχρι και την Αφρική για να μάθουν πράγματα που ούτε τα φαντάζονταν! Θα τα καταφέρουν σίγουρα; Ή μήπως όχι;

Μια ιστορία που μιλά για τη δύναμη της φιλίας, για την αξία της επιμονής και της προσπάθειας αλλά και για τη μαγεία της αγάπης.

Μια παράσταση με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και ήρωες δύο δώρα, ένα φίδι, μια κουκουβάχια, μια μύγα, έναν μυρμηγκοφάγο κι έναν ιθαγενή, και όλα αυτά κατά τη διάρκεια του μεγάλου Πρωτοχρονιάτικου Διαγωνισμού!

Υπάρχει τίποτα πιο εξωφρενικό από αυτό;

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Ελένη Βλάχου

Παίζουν: Δημήτρης Γιαννής

Σοφία Νικολοπούλου

Αγγελική Παναχωτοπούλου

Διάρκεια: 50'

Επικοινωνία: 6977 741330

DonQuixotesTG@gmail.com



Μια Αποκριά, μια Ιστορία...

διαδραστικό θεατρικό πρόγραμμα

Είσαι καλεσμένος σε ένα αποκριάτικο πάρτι και δεν ξέρεις τι να ντυθείς;
Μπορείς να εμπνευστείς από την Αρχαία Ελλάδα,
το Βυζάντιο ή την παλιά Αθήνα!

Εμείς αναλαμβάνουμε να σε ταξιδέψουμε στη μαγική ιστορία της
Αποκριάς με θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμούς, μεταμφιέσεις,
μουσική και φυσικά χορό, ζωντανεύοντας έθιμα και συνήθειες
από κάθε εποχή!

Το πρόγραμμα έχει σχεδιάσει η θεατρολόγος Μαρία Νομικού
και υλοποιούν οι ηθοποιοί

Σοφία Νικολοπούλου & Κωνσταντίνος Δαλαμάγκας

Μέγιστος αριθμός παιδιών: 50

Διάρκεια: 60'

Επικοινωνία:

6977 741330

DonQuixotesTG@gmail.com

